

PAARSE SEPTEMBER



alternatieve vrouwenkrant nr.1 okt '72

Het denk- schrijf- teken- tik- en klottenwerk
voor deze krant werd verricht door de leden
van Paarse September.

Niets uit deze krant mag worden vermenigvuldigd.
Er mag zelfs niet uit worden voorgelezen.



Deze krant werd gedrukt door de S.S.P., Amsterdam.

We hebben er genoeg van. Genoeg van de onderdrukking, de vernedering, de machtsrelaties waar we in gedrongen zijn-- genoeg van het vrouwelijk imago, genoeg van de frustraties. Genoeg van de kapitalistische shit, terwijl de klassenstrijd altijd primair een strijd is geweest van mannen en terwijl de linkse beweging op dit moment alleen een mannenwereld kan transformeren in een andere mannenwereld. Vrouwen moeten opnieuw doordenken wat ze aan het Marxisme hebben, omdat het de onderdrukking en het niet-bestaan van vrouwen bijna onverklaard laat en het voor vrouwen geen bevrijdingsstrategie ontwikkelt.

We hebben genoeg van een feminisme, dat er alleen maar toe leidt dat vrouwen zich beter kwalificeren...voor mannen. We geloven niet meer in feministen, die hun heteroseksualiteit niet principieel willen opgeven en daardoor alleen maar subtieler ingepast zullen worden binnen de bestaande onderdrukking van vrouwen. We willen niet meer praten over utopieën, waarin het er niet meer toe zal doen of je een vrouw liefhebt of een man, omdat de feministen zich achter die utopieën verschuilen en ze hanteren als rechtvaardiging voor hun tweeslachtig gedrag. We gaan uit van de situatie zoals die nu is: alle vrouwen zijn onderdrukt en leiden een afgeleid bestaan, opvallend of subtiel. De hele geschiedenis ondersteunt die onderdrukking. De hele cultuur barst ervan. Die situatie kan alleen maar veranderen als vrouwen een politieke keuze doen: Voor vrouwen, en wat mannen verder heen zoeken ze zelf maar uit.

Homoseksualiteit heeft niet primair met seks te maken. Homoseksualiteit is een politieke keuze, die vrouwen maken als ze het serieus menen met hun feminisme. Vrouwelijke homoseksualiteit heeft een negatieve geschiedenis, omdat ze altijd is doodgezwegen, onderdrukt en gefrustreerd. Vrouwen die homo zijn hebben niets: geen geschiedenis, geen cultuur, geen identiteit.

Twee jaar lang hebben we gewerkt in verschillende bewustwordingsgroepen. Onze persoonlijke problemen, de machtsrelaties waar we in zaten en ingezeten hadden zijn duidelijk geworden. In September begonnen we te begrijpen, dat we er niet mee klaar waren onze persoonlijke problemen op te lossen. We zagen dat onze eigen problemen afkomstig waren van een veel groter probleem: het seksisme, dat vrouwen onderdrukte nog voordat er sprake was van welke andere onderdrukking dan ook. Eerst zijn de vrouwen onderdrukt. Vrouwen vormen de eerste en de definitiefst-onderdrukte klasse-- en daarna zijn de mannen doorgedaan met het verdelen van de macht onder elkaar en het onderdrukken van elkaar. In September begonnen we te begrijpen, dat we nu pas aan het begin staan van waar het werkelijk om te doen is.

Tot September noemden we onze groep Purperen Mien: als een lief lila meisje kwaad is geworden is het een Purperen Mien. We zijn nu verder dan we in Purperen Mien waren. We zijn nu Paarse September, omdat we in September begrepen, dat de politieke bewustwording van het feminisme nog moet beginnen.

We willen graag praten met lesbiennes die onze standpunten delen, of die het gevoel hebben dat onze politieke keuze essentieel is.

Het adres van Paarse September (ook redactie-adres) is:
Nel Hermans, Holendrechtstraat 29''''', Amsterdam.



Maaïke Meijer.